

In Zijn nabijheid is herstel –
Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?

Jefta is een kerk, een christelijke geloofsgemeenschap. Ons geloof, als volgelingen van Jezus, wordt bepaald door wat Jezus gedaan heeft en door wat Jezus ons geleerd heeft. Daarom ook deze preekserie.

In het Christendom staat het leven van Jezus centraal. Het kerkelijk jaar volgt het leven van Jezus: *Met Kerst herdenken we de geboorte van Jezus Met Pasen de dood en opstanding van Jezus. Met Hemelvaart het moment dat Jezus de aarde weer verliet. En met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest.*

Het leven van Jezus en de leer van Jezus vervult een centrale rol in onze geloofsbeleving. En ook in de vroege kerk, in de eerste gemeenten, in de verkondiging van de apostelen staat het leven en de leer van Jezus centraal. Paulus, één van de grootste verkondigers van het goede nieuws van Jezus, zegt het als volgt:

Efeze 1

⁴In Christus immers heeft God, voordat de wereld grondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, ⁵en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, ⁶tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

⁷In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade ⁸die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht ⁹⁻¹⁰dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

¹¹In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld ¹²om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.

¹³In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is ¹⁴als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Het is te veel goed nieuws om te kunnen bevatten. Je zou eigenlijk over elk van deze waarheden een dag kunnen mediteren/ nadenken. Gewoon de Heer vragen om deze uitspraken tot leven te laten komen.

-Wat betekent het voor mij dat ik *In Christus uitgekozen ben om heilig en zuiver te zijn?*

-Wat betekent het voor mij dat ik *In Jezus Christus een kind van God ben ?*

-Wat betekent het voor mij dat *In Hem, door zijn bloed, mijn zonden zijn vergeven?*

-Wat betekent het voor mij dat *alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd, onder Christus is gebracht?*

-Wat betekent het om *In Hem onze hoop te vestigen op Christus?*

-Wat betekent het dat ik *In Hem de boodschap van de waarheid heb gehoord?*

-Wat betekent het dat ik *In Hem gemerkt ben met het stempel van de Heilige Geest?*

De kans is groot dat je net zo uitgelaten en opgewonden bent als Paulus was, toen hij deze woorden schreef. Het evangelie is GOED NIEUWS. En Jezus speelt de centrale rol.

Om de persoon van Jezus zit de meeste spanning. Andere wereldgodsdiensten, zoals het Jodendom of de Islam willen nog wel Jezus als historische figuur of als profeet erkennen. Maar Hem erkennen als God gaat een brug te ver.

(Ook binnen het Christendom zijn er stromingen die moeite hebben de Godheid van Jezus te erkennen.) Waarom zit er zoveel spanning rondom de persoon van Jezus? Een paar gedachten hierover zijn:

- Zijn leer zo anders als alles wat er tot dan toe bekend was, zo anders dan elke andere leer, zo positief, zo genadig, zo goed. Het is *te mooi om waar te zijn*. Dus *kan het niet waar zijn*.
- Voor de Joden is het moeilijk om de drie-eenheid van God te erkennen. Het *'Sjema Jisrael'* is het centrale gebed in het ochtend- en avondgebed van het Jodendom.

Deuteronomium 6

*4*Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

(of de enige). *5*Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

De Godheid van Jezus is voor hen in strijd met dit vers.

(Voor Jezus niet, precies daarom laat Hij het de wetgeleerde dit vers citeren, dat hebben we vorige week gehoord).

- Jezus is de sleutel tot het kennen van God.

Johannes 14

⁶Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. ⁷Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.'

En het kennen van God leidt tot herstel en tot vrijheid.

- Er zal altijd een strijd zijn rondom het erkennen van Jezus. Een *geestelijke strijd*. Er is een tegenstander, er is een *'vader van de leugen'*, zoals Jezus hem noemt:

Johannes 8

⁴²'Als God uw Vader was,' zei Jezus tegen hen, 'zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. ⁴³Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren.

⁴⁴Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. ⁴⁵Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid.

- Jezus is de zichtbare persoon die het reddingsplan uitvoert. Hij is degene die aan het kruis is genageld *'door ons, door de mensheid'*. Het is *'In Christus'* dat ons *vergeving, verlossing, zoonerschap, herstel* ten deel valt.

Er is ook een risico verbonden aan de focus op Jezus.

Het risico is dat *'de drie-eenheid'* uit elkaar wordt getrokken in ons denken.

Er zijn best veel gelovigen die Jezus als de *goede* God zien, maar de Vader als de *streng* veeleisende rechter.

Deze scheiding van karakter is niet wat Jezus leerde:

⁷Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.' (Joh 14)

Jezus leerde dat Hij één is met de Vader.

Jezus vormt een harmonieuze eenheid met Vader en met de Heilige Geest. Drie personen, in eenheid verbonden. Als we Jezus kennen, kennen we de Vader, en als we de Vader kennen, kennen we de Heilige Geest.

Dit alles als inleiding. Laten we lezen:

Matteus 9

¹Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. ²Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 'Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.'³Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! ⁴Jezus doorzag hun gedachten en zei: 'Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten?

⁵Wat is gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op en loop"? ⁶Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' Toen zei hij tegen de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.'⁷En hij stond op en ging naar huis. ⁸Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die hij aan mensen heeft verleend.

Een opmerkelijk verhaal, dat we kunnen begrijpen, dankzij de lange inleiding. In het evangelie van Marcus staat dat zijn vrienden niet bij Jezus konden komen en toen hun vriend door het dak voor de voeten van Jezus lieten zakken. Dat verhaal is het. En het ligt voor de hand dat hij genezen wilde worden van zijn verlamming. -Jezus genas mensen, deze man was ziek. Eén en één is twee.- Maar toen deze man bij Jezus kwam zei Jezus wat anders: 'uw zonden worden uw vergeven'. Jezus focust zich eerst op wat echt belangrijk is. Hij focust zich op de ziel van deze man. Het eerste wat Jezus doet is vrijheid brengen, de last van schuld, schaamte word weggenomen. (hoe vaak zou deze man gehoord hebben dat zijn ziekte met zonde te maken heeft?)

Genezing van de ziel is belangrijker dan genezing van ons lichaam. Ons leven op aarde eindigt altijd een keer, lichamelijke genezing kan dit moment uitstellen, maar het is een soort 'pauze-knop'.

Mensen met een ziek lichaam kunnen in vrede en harmonie leven, gelukkig zijn. Mensen met een gezond lichaam, kunnen onder zware psychische lasten gebukt gaan. Jezus richt zich op de binnenkant. Hij richt zich op ons onsterfelijke deel, onze ziel: 'uw zonden worden u vergeven'.

We weten niet hoe deze verlamde dat ervaren heeft. Misschien verscheen er wel een grote glimlach op zijn gezicht (dat denk ik). Maar misschien was hij ook wel teleurgesteld, hij kwam tenslotte voor lichamenlijk herstel...

Hij heeft geluk, smile, de schriftgeleerden komen in opstand.

'Dit is Godslastering' denken ze. (want er is maar één God en die kan vergeven, niet deze mens). Ze zitten zo vast in hun waarheid, in hun religie, in hun systeem, dat ze niet herkennen dat God recht voor hun staat. Dat ze het wonder niet zien. Jezus ziet wat ze denken, hij ziet hun worsteling:

⁵Wat is gemakkelijker, te zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op en loop"? ⁶Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.' Toen zei hij tegen de verlamde: 'Sta op, pak uw bed en ga naar huis.'⁷En hij stond op en ging naar huis. (Matteus 9)

De ontmoeting met Jezus brengt herstel. Geestelijk herstel en in dit geval ook lichamenlijk herstel. We lezen verder:

Matteus 9

⁹Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'Volg mij.'

Hij stond op en volgde hem. ¹⁰Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. ¹¹De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?' ¹²Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. ¹³Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Een prachtige geschiedenis waarin het weer om 'herstel' gaat. Om 'geestelijk herstel' of 'psychisch herstel' of 'herstel van de innerlijke mens'. Jezus gaat aan tafel met tollenaars en zondaars. Dat was in die tijd overigens ongeveer hetzelfde (*tollenaars waren vaak oneerlijk, ze inden de belasting voor de Romeinen en staken het nodige in hun eigen zakken*).

Dit is een ontroerend mooie scene. Jezus eet met de zondaars en schaamt zich niet voor hen. In zijn antwoord verklaart Jezus dat hij om hen geeft (*barmhartigheid wil ik, geen offers*). Hij kijkt met erbarmen naar beschadigde mensen, naar zieke mensen, om en hij vraagt aan ons om dat ook te doen. Jezus wil herstel brengen aan zondaars. Hij weet dat zonde te maken heeft met ziekte/ongezondheid/gebrokenheid van de ziel. Hij wil een dokter zijn voor zieke mensen. Daarmee pakt hij het probleem bij de wortel aan.

Wat denk je dat hij gezegd heeft tegen de zondaars?

Ik zal je zeggen wat ik denk...

Ik denk dat Jezus hetzelfde tegen de tollenaars en de zondaars heeft gezegd als tegen de verlamde man. Matteus vertelt het namelijk in één adem, als één verhaal. Ik denk dat Jezus zei: 'uw zonden worden u vergeven'.

In het evangelie van Lucas staat hetzelfde verhaal en daar staat dat Jezus gekomen is 'om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen'.

Jezus behandelt deze zondaars met respect. Hij kijkt naar ze met ogen vol barmhartigheid. Hij laat ze merken dat ze belangrijk zijn voor hem. Ik ben voor jullie gekomen. Jullie zijn ziek en hebben herstel nodig. Ik weet hoe mooi je bent, hoe je werkelijk bent. Je bent beschadigd. Mag ik je herstellen?

Je kunt een nieuw leven beginnen.

Een leven samen met mij!

Afsluitend:

Jezus is gekomen om herstel te brengen. En dat zien we voortdurend in de evangeliën. In zijn nabijheid vind herstel plaats, voortdurend. Jezus is op *een missie van herstel*. Hij brengt herstel voor de ziel en in de Bijbel staan ook vele voorbeelden van *lichamelijk* herstel.

Jezus is nog steeds op deze missie. Nog steeds wil hij ons vrede en innerlijke rust brengen. Nog steeds wil hij onze ziel genezen. En nog steeds worden er soms lichamelijke kwalen genezen door Hem. De vraag vanmorgen is: Kun jij je openen voor Hem, voor *de God die gekomen is om herstel* te brengen? Of laat je je leiden door 'de stem van de schriftgeleerde of farizeeër' die ook van binnen woont? Ik hoop dat je samen met God het avontuur wilt aangaan. Dat je Hem een kans wilt geven om iets bovennatuurlijks in jouw leven te doen. Zullen we samen bidden?

GEBED